

**ONSDAG**

17 juni 2009



**Semester är hans jobb**  
SIDAN 20



**Ny trainee i Rockford**  
SIDAN 15



**Vill ha hit Grunden**  
SIDAN 25

## Koenigsegg tar över Saab

Saab automobile säljs till sportbilstillverkaren Koenigsegg, som lovar en långsiktig strategi för bilmärket. – Vi tror på Saab, säger Christian von Koenigsegg.

NLT har pratat med Linus Blomqvist från Källby som jobbar på Koenigseggs fabrik i Ängelholm, där han stortrivs. Men vad affären kan innebära för Koenigsegg är inget Linus Blomqvist uttalar sig om. **SIDORNA 8-9**

## Spåkvinnor åtalas för skattebrott

En kvinna från västra Skaraborg, som bland annat ägnat sig åt spådom, misstänks för ekonomisk brottslighet. **SIDAN 12**

## Ännu en anlagd brand i Skara

Fyra bränder på en dryg månad. Har Skaraborna anledning att vara oroliga?

– Vi har haft ett antal bränder som är anlagda, och det är oroväckande, säger Göran Johansson, utredningschef vid Lidköpingspolisen. **LÄNET/SIDAN 22**

## Bättre betyg än genomsnittet

Lidköpings gymnasieelever har bättre betyg än genomsnittet i Sverige. Det visar statistiken för elever som tog studenten för ett år sedan. Avgångseleverna från De la Gardie-gymnasiet hade förra året 14,2 poäng i genomsnitt medan genomsnittseleven i svenska gymnasier hade 14 poäng. **SIDAN 14**



## SSW hissar flagg för certifiering

På måndagseftermiddagen gick den i topp.

Flaggan med ordet Seglarskola som visar att SSW:s seglarskolor nu är certifierade av Svenska seglarförbundet. **SISTA SIDAN**

# Varnar för nytt blufferbjudande

Nu är den andra vågen fakturaliknande erbjudanden som kan lura företagare betala saker de

inte vill ha i omlopp. Ett företag i Lund vill ha 2 875 kronor för fem liter rengöringskoncentrat.

Den som betalar får dessutom fem liter till efter tre månader och en ny räkning... Företaget

har raskt hamnat på Svensk handels varningslista. **SIDAN 7**



## HAR FÅNGAT MÅNGA KOSSOR PÅ BILD

Elisabeth Theodorsson har en minst sagt annorlunda selsättning – kofotograf. Varje år placerar hon 300 kor och tjurar på podiet och knäpper en ström av rutor, som sedan

leveras till Viking genetics, före detta Svensk avel. På bilden syns även Johan Knutsson, som har ansvaret för att korna står på rätt sätt. **SIDORNA 16-17**

**Rådhuskonditoriet har flyttat till gamla sparbankshuset och platsen där busshållplatserna tidigare var är nu fyllda av kaféer och restauranger vilka har torgserveringar.**

DEBATT/SIDAN 2



### Kuta & kör en skratifest

Scenvaras premiärföreställning av Kuta & kör blev en rungande skratifest i Teaterladan i Larv i lördags kväll. Handlingen i Ray Cooneys fars hade flyttats till Vara och Lidköping och det höjde förstas underhållningskvaliteten. **SIDAN 30**



**Bidrag ska göra Lidköping grönnare**

SIDAN 12

# Ovana fotomodeller i blick

## Elisabeth Theodorsson är Sveriges hittills enda ko-fotograf

”**Ida! Ditt bakben måste fram ganska mycket, 25 centimeter, så dra lite i hasorna. Och Mia, ditt ben måste också flyttas framåt, men bara ett par centimeter.**”

Så där kan ett par lösryckta citat från en dag med kofotografen Elisabeth Theodorsson se ut.

En vanlig dag på jobbet när det mesta fungerar.

– Det kan ta betydligt längre tid, säger hon.

Det må så vara, men efter 15 år som fotograf med otaliga ko-objekt har Elisabeth Theodorsson den erfarenhet som måste till för att gå i land med uppgiften – utan att tappa behärskningen.

När hon får frågan vad som krävs, är det just den egenskapen som är mest väsentlig. Eller som hon uttrycker det:

– De fyra egenskaper som är mest viktiga för en sådan som jag, vet du vilka de är?

– Tålmod, tålmod, tålmod och åter tålmod.

Inga oklarheter i det avseendet.

Elisabeth Theodorsson jobbar som husdjurstekniker på Freja husdjur i Skara och har som uppgift att bedöma exteriören på djur. Att hon sedan flera år även ägnar sig åt att fotografera kor, har hon sin förklaring till:

– Jag tyckte de bilder som fanns var direkt dåliga och ville göra något åt saken.

Med andra ord: hon blev kofotograf.

**Det uppdraget är hon** ensam om i Sverige, och därmed har hon förmodligen tagit fler bilder av kor än någon annan. Varje år placerar hon 300 kor och tjurar på podiet och knäpper en ström av rutor, som sedan levereras till Viking genetics, före detta Svensk avel.

Bilderna ingår i den lansering som sker av djuren inför försäljning av sperma. En bra bild är av vikt för att köparen ska fastna och se att djuret är friskt och starkt.

300 om året, i 15 år – minst. Det är några kossor som fastnat på bild.

– Jag har ingen aning om hur många jag har fotat, men det är tusentals det handlar om.

På Vikens försöksgård strax söder om Falköping lyder uppdraget två djur. Elisabeth Theodorsson och en grupp medhjälpare finns på plats.

Assistans är en förutsättning för att lyckas med jobbet.

Då krävs det en besättning som kan sin sak. Johan Knutsson är ansvarig koskötare, mannen som ska styra så där 650 kilo upp på en plattform. På Viken har han ovanligt många till sin hjälp.

En för att styra varje ben och en som sköter en bandspelare med ljudeffekter. Dessutom har han en medhjälpare som sköter överraskningsmomentet, en som ska få kossan att skjuta upp öronen – allt för bästa effekt på bilden.

– Det är många kilon och mycket kraft som jag måste styra, men från min sida är det främst teknik jag har att använda mig av, säger Johan.

– Det gäller att ”läsa” djuret, att kunna tolka reaktionerna och ligga ett steg före.

**Sedan väntar lite makeup** också, lite smink och extra glans i pälsen. För att få bästa resultat kävs några stänk från en spray.

Och ibland använder man även en lössvans.

Kons juver, det mjölkbildande organet, hör också till de delar som måste synas bra.

– Det är viktigt för resultatet. Det ska synas på bästa sätt. Därmed är även ljudet avgörande för bilden. Det måste falla på rätt sätt, säger Elisabeth Theodorsson.

Det är alltså kor det handlar om, kor som fotomodeller.



På vägen får kon inta sin plats. Till slut blev det ett gott resultat för Elisabeth Theodorsson.



Ho-ho, ho-ho! Ja, det här räcker i alla fall för att få korna att lystra och resa på öronen – precis som det ska vara.

Då är det inte bara att låta dem ta plats för en bild.

– Det handlar om ett flockdjur som är beroende av fasta rutiner. Om vardagen

plötsligt skulle förändras kan det lätt leda till reaktioner.

**På Vikens försöksgård** fungerar det mesta enligt plan. Det passerar förvisso några lastbilar som stör rytmen under några minuter.

Och när Donny, en mjölkko, har tagit position på podiet faller Elisabeth därför kommentaren:

– Gud nåde den lastbil som kör här nu.

Det räcker för att Elisabeth Theodorsson och hennes manskap återigen ska kunna avsluta uppdrag ”ko-fotografering” på bästa sätt.

Fast för vilken gång i ordningen hade hon tappat räkningen på.



Ett gemensamt grepp för att få kon på plats. Så här har det se ut när projekt ko-fotografering drar igång.

**MATS BERGSTEN**

mats.bergsten@nlt.se 0510-89727

# ckfånget



Foto: THOMAS KÜHNEL

” Jag tyckte de bilder som fanns var direkt dåliga och ville göra något åt saken.

ELISABETH THEODORSSON



Mycket jobb innan det är dags för att bli plådad.

## DAGBOKEN 6 – 12 MÅNAD



Foto: KATARINA KRESAK

### Antonia Henriksgård

Ålder: 19 år.

Familj: mamma Kjerstin, pappa Thore, storsyster Madelene, pojkvän Victor.

Bostadsort: Lidköping.

Yrke: nybakad student.

Fritidsintresse: pyssla, baka, resa, umgås med kompisar och pojkvän.

### Lördag

I dag är det Sveriges nationaldag och bara fyra dagar kvar tills jag tar studenten – helt otroligt!

Jag vaknade och var trött efter veckans alla studentbravader men efter en stund var jag på hugget igen och satte igång och storstädade mitt rum.

Resten av dagen tillbringade jag tillsammans med mina kära vänner och fotbollen var ju självklart ett måste. Vi blev dock alla besvikna när Sverige förlorade mot Danmark. Efter det tog vi ett varv på stan eftersom det var cruising här i Lidköping. Det är alltid roligt när det händer något här.

### Söndag

I dag kom min storsyster Madelene hem från Malmö där hon är bosatt nuförtiden. Det första hon gjorde var att baka chokladbollar så det blev lite ”välkommen-hem-fika”.

Precis som alla andra söndagskvällar var gänget samlat framför tv-burken för att titta på Söndagsparty med Filip och Fredrik. I dag var det extra kul eftersom Håkan Hellström var med.

Det har blivit lite av en tradition att se på programmet men eftersom det var säsongsavslutning ikväll måste vi hitta på någonting nytt att göra på söndagskvällarna.

### Måndag

Man börjar känna hur nervositeten kryper i kroppen och i dag kände man verkligen att gymnasietid börjar ta slut.

Klockan tolv träffades vår klass i skolan tillsammans med lärarna där vi alla fick några väl valda ord av dem var. Sedan bar det av till restaurangen vid Skybar där vi fick lunch. Vår lärare höll ett jättestort tal om vår klass som var väldigt roligt att höra. Sedan kutade jag och min syster omkring på stan för att fixa de sista sakerna innan onsdag. Jag köpte smink och sådant som vi tjejer måste ha inför balen.

Min vän Kajsa provade att sätta upp lite frisyser på mig eftersom hon ska fixa mitt hår till balen. Men vi kom inte riktigt fram till hur vi ville ha det så det får bli lite improvisation på fredag.

Nu ska jag gå och ladda inför en hektiskt och lång morgondag och hoppas på att vädergudarna har ändrat på vädret tills på onsdag.

### Tisdag

Min dag har bestått av fotografering med NLT, gratis manikyr på skolan innan jag tittade på fotbollsmatchen mellan samhäll och natur, vilken vi förlorade... Jag borde nog inte titta på fotboll för det blir bara förluster för min del.

Sedan var det ett kärt återseende med en gammal klasskompis som jag inte sett på länge. Vi bytte födelsedagspresenter som var cirka ett halvår försenade så det var på tiden att vi träffades.

Kvällen gick åt till att tillsammans med klassen fixa vårt flak som stod

ute i Vinninga. Vi pyntade med björkar och skrev SP3F med stora bokstäver på sidorna. Vi kommer att ha sååå kul där i imorgon – kan knappt bärga mig!

### Onsdag

Sjungom studentens lyckliga dag! I dag var det äntligen dags och det var en intensiv och extremt rolig dag. Klockan tio samlades klassen i skolan för korttagning ute på skolgården och namnskrivning i varandras mössor. Efteråt var det lunch och stipendieutdelning där jag fick ett stipendium. Blev jätteglad!

Sedan var det tal i aulan och vi sjöng studentsången som aldrig förr. Här började vi bli riktigt nervösa för att springa ut. Man visste hur mycket folk det skulle stå där utanför. Vi sa hej då och tackade våra kära lärare och jag lovade att komma tillbaka och hälsa på. Sedan stod man där innanför dörrarna... Vi sprang ut nästan sist så man blev bara mer och mer nervös för varje minut som gick.

Till slut var det vår tur att kuta ut och känslan att stå där på scen framför ett hav av människor var helt otrolig. Vi sjöng studentsången och konfetti regnade över oss innan jag blev mottagen av slakten som stod och väntade.

Efter väntade parad och kortege. Vi var tio tjejer som åkte på ett guldigt flak med texten ”the golden 90’s”. Det var det roligaste under hela studenten och man ville aldrig att det skulle ta slut.

Sedan bar det iväg hem för att träffa slakten och äta god mat innan den efterlängtdade stadsrundan på klassens flak skulle börja.

### Torsdag

Det är inte varje dag man går och lägger sig klockan sju på morgonen men detta var en sådan dag. Vi var hemma hos alla som bor i staden i klassen och det märktes att man var ganska trött dagen efter det. Jag gick upp vid ett och började plocka i ordning alla fina blommor och presenter jag fått.

Den roligaste presenten var en Londonresa i september som jag fick av min syster. Den här dagen blev inte lång – jag somnade så fort jag la huvudet på kudden vid 21. Det är inte lätt att ta studenten – man blir allt bra trött.

### Fredag

Dags för sista dagen med klassen. Tyvärr blev dagen firad i regn och vårt mingel vid älvkanten blev lite förstört. Alla frös och ville in på Stadt men trots det hade vi en underbart kul kväll ändå.

Väl inne på Stadt satt vi klassvis och åt en trerätters middag för att sedan börja minglet på riktigt. Utan regn inomhus. Det var hur kul som helst och var ett perfekt avslut på studentfirandet 2009.

Nu vill jag bara säga tack till alla som uppvaktat mig och nu har alla vi 90:or äntligen tagit studenten! Hurra för oss!